

Buiten de deur

Mooie vissen in Drenthe

De najaarszon strijkt over de terrassen aan de Brink in Dwingeloo. Het Drentse dorp is nog steeds geï�feld bij fietsertoeristen, zien we, maar ook ouderwetse autoëders en zakenlieden die erg vroeg aan de vrijnimbo beginnen. Wij strijken neer op het terras van Hotel Wesseling. Het appetief kan nog buiten in de zon, voor het eten gaan Hermus en twee Co's naar binnen. Het duurt een tijdje voordat de bediening de bestelling op komt nemen, maar daarna loopt het op roletjes.

Hotel Wesseling in Dwingeloo behoort tot de categorie klassiek dorpshotel-restaurant. Wat heet, ze zitten er al sinds 1662, en er schijnt nu een dertiende generatie aan het roer te staan. Een generatie die wel heeft ingezien dat oudbolligheid niet meer het ding is. Bij binnenkomst zie je een modern vormgegeven interieur. De loungebar bestaat uit hout en staal, een meterslange bruinleren bank nodigt uit tot hang-lezen, fraaie lampen hangen aan plafond en ditto tegels liggen op de vloer. Hier moet niet al te lang geleden de jongste generatie Wesseling de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het restaurantdeel in de serie is iets klassieker, maar oogt fris genoeg. En je hebt er ook nog een uitzicht op die bijzonder onorthodoxe siepeltoeren van de St. Nicolaaskerk.

Bij Wesseling kun je zo ongeveer de hele dag van alle kaarten eten, dus lunchen kan ook van de diner-kaart. Die is nogal Frans geïnspireerd. Vandaar dat Hermus kiest voor een *tartaar van Vechtdalrund, met ei, kappertjes en een klassieke sauce farfalle* (12 euro). Lekker koud vlees, zoals het hoort, een perfect gepocheerd eiwitje erbij dat zacht uitvalt over het vlees. De tartarsaus - op basis van mayonaise met sjalotjes, peterselie en bieslook - houdt de frissheid hoog, hoewel kappertjes ontbreken. Daar doen we een glas licht gekoelde pinot noir/gamay uit de Bourgogne bij (4 euro).

Nog frisser is het voorgerecht van

Co 1: de tartaar van komkommer, met verse *dille*, komkommersoepjes (11 euro) oogt niet alleen als een plastic, hij smaakt ook zo. Het is best moeilijk om een waterige groente als komkommer zoveel substantie te geven als in dit gerecht. Dille en komkommer zijn natuurlijk een droomhuwelijk, maar hier dansen ook alle gasten uitbundig. Zeker met in hun hand het glas sauvignon blanc (met een beetje *igni blanc*) uit de Touraine in de Loirestreek, van

mangalitsa-spek en een saus van witte wijn en druivenmost (20 euro) opnieuw de bevestiging dat je niet veel water in de buurt hoeft te hebben om toch moeite vis te serveren. Het stevige vlees van deze vis is gewikkeld in het in Spanje vervaardigde spek van het Hongaarse mangalitsa-wolvarken. Dat is mooi vet met een adering, dat bij garing voorkomt dat de vis uitdroogt. De rijdom van het gerecht wordt nog eens benadrukt door de saus. De druivenmost - vers gesperst maar nog niet vergist druivensap - geeft zowel zoeth als zuur. „En vooral veel genot”, benadrukt Co 2.

Co 1 is meer de vleeseter van het stiel. Vandaar haar keuze voor de gegrilde *nib-eye* met een saus ‘Café de Paris’ (24 euro). „Een echte aanrader van het Vechtdalrund”, kopt de kant verdier. De saus dankt zijn naam aan het gelijknamige restaurant in Genève, waar ‘Freddy’ Dumont in de jaren veertig van de vorige eeuw de soeptier zwaaidde. Het recept is nog steeds geheim, dus hoe ze er bij Wesseling aan gekomen zijn? Er zouden kippenleverjes ingaan, tijm, boter, room en nog wat meer. In elk geval smaakt het Co 1 uitstekend bij de goed gevakken rib-eye, die zacht ligt gevleid op een bedje van gesmolde uielenringen, plakken wortel en minimaïs. Alsof de lof nog niet voldoende is: ook de bijlagen zijn prima. De gestoofde stukken bleekselderij hebben nog een mooie bite, de frieten met mayonaise en de aardappelgratin zijn klassiek.

Een nagerecht slaan we even over, want straks wacht weer een diner eldiers en we zien steeds meer gasten overgaan naar een echte vrijimbo. Met een koffie in de hand kunnen we niets anders zeggen dan dat bij het huidige niveau van het restaurant in Hotel Wesseling de veertiende generatie zich geen zorgen hoeft te maken.



66 DE VOLGEN- DE GENERATIE HOEFT ZICH GREEN ZORGEN TE MAKEN

François Chidaine (kost wel 6 euro per glas!).

Co 2 is zeer content met zijn vissoep met croutons, *rouille en kaas* (7 euro). De drie laatsten komen in een apart bakje (hulde), de soep komt in een goedgevulde kom met fikse stukken zalm en witvis. „Krachtige smaken, goede textuur”, besluit Co 2.

„Kom, we gaan eens verder met vis”, roept Hermus, „we zitten tenslotte in de waterrijke provincie van Nederland.” De sniedie repliek van de bediening: „Welkom in Zee-land.” Daar komt Hermus hoofdge-recht vast niet vandaan, maar de *heilbot, gegraasd in de oven, geserveerd met wakame en een saus van vanille* (20 euro) lijkt spartelyvers. In de oven gebakken, maar wel op de huid, die daardoor niet dat krokantje heeft van het panbakken. De olif-groene wakame - die overigens tot de bruinwijnen behoort - past er uitstekend bij, net als de couscous-parcels die met saffraan zijn gekookt. „Mooi experiment, die vanillesaus, maar die is iets te zoet uitgevoerd”, meent Hermus.

Co 2 krijgt met de zeeduivel met

Voor Buiten de Deur bezoekt recensent Jacques Hermus restaurants in Noord-Nederland. Hij wordt vergezeld door Co - een wisselende eetpartner. De bezochte zijn onaangekondigd, de recensie is een momentopname.

 Hampshire Restaurant & Bistro	02/10/2015 15:23 17101 Peur Prijs Nam GL w/1 Toevlere - Lone Kamermeisje: Yara Job RB wie Vissoep Zeldzwijs Tafelaar van het vegetarisch land Freibet GL rond Les 4 fils d'Yves Koffie Espresso 1 GL a/c Cavaletti Totaal BTW 6% BTW 21% Bestelling P/7 Betaald Basaard
---	---

Spaart u al mee?

Huur u gezelschap en levert u gezelschap!

Hotel Wesseling
Brink 26, Dwingeloo
Tel. 0521-591544
www.hotelwesseling.nl